



Eldsvåda vid Linnégatan.

Vindsvåningen förstörd. — De under-
liggande våningarne skadade
av vattnet.

Strax efter klockan 7 i morse alarmerades brandkåren till huset intill huvudstationen, Linnégatan 9 – 11, där eld utbrutit på vinden. Sex slangledningar utlades, därav tre från gårds- sidan åt Fjärde Långgatan samt tre från Linné- gatan, där två stegar restes mot fasaden.

Elden spred sig snabbt och hade riklig näring i husets ovanligt omfattande vindssystem. Utom den vanliga vinden funnos nämligen ytterligare två vindsvåningen i den stora kupolen mitt över huset, vilket förhållande betydligt försvårade släckningsarbetet. Å andra sidan underlättades arbetet i någon mån därigenom, att man från gårdssidan på två vägar kunde tränga upp till eldhärden. På grund av den stora höjden måste starkt tryck åsättas, och betydliga vattenmäng- der götos över eldhärden.

Då vinden emellertid ej var försedd med brandbotten, rann mycket vatten ned i de underliggande våningarna.

En avdelning brandmanskap beordrades att omedelbart undanskaffa vattnet, vilket natur- ligtvis dock åstadkom åtskillig skada.

Brandchef Ekstedt, framhöll särskilt det för- vånande i, att ett så stort och så pass nybyggt hus hade endast träbotten på vinden.

Då yttertaket på kupolen störtade in, slogo lågorna upp, och väldiga rökmoln bolmade ut.

Brandkåren blev emellertid snart herre över elden, och vid niotiden var den i det närmaste släckt utan att ha spritt sig utanför vinden.

Den stora vinden var då så gott som fullständigt förstörd, och en hel del kläder och andra där för- varade saker hade blivit lågornas rov. Särskilt svårt drabbades en i huset boende strykerska, som hade en mängd tvättkläder hängda till tork däruppe. Eldsvådan orsakade även avbrott i spårvägstrafiken, då en slangledning måste läggas över spåren. Hur elden uppkommit vet man ännu icke med bestämdhet. Möjligt är, att den orsakats av kortslutning i hissmaskineriet. Under de sista dagarna har hissen varit i olag.

Brandkåren inryckte vid 10-tiden, och fyra man med befäl kvarlämnades för vakthållning och eftersläckning.

Två eldsvådor i dag på morgonen,

Fastigheten Linnégatan N:r 9 & 11 svårt härjad. – Spårvagnstrafiken afbruten under ett par timmar.

Brandkåren alarmerades i dag kl. 7,12 f.m. till Linnégatan, där eld utbrutit i fastigheten n:r 9 och 11. Inom ett par minuter var brandkåren vid platsen. Elden hade då redan hunnit få en rätt hotande omfattning, i det att husets stora midtelkupol stod i lågor.

Branden spred sig med stor hastighet öfver vinden på husets norra del. Tack vare brandmanskapets energi lyckades man emellertid snart begränsa elden till kupolen. Där fick manskapet en hård dust att utkämpa mot de våldsamma lågorna, som öfverallt slog ut genom tak och fönster. Man drog upp sex slangledningar. Efter en timmas hårdt arbete var också den värsta faran afvärd. Trossbottnarne voro emellertid starkt hotade, och på ett par ställen brändes hål i taket till den närmaste våningen.

Genom att hela trossbotten öfvergöts med massor af vatten räddades dock under-liggande bostadsvåningar. Vid tiotiden var branden släckt och brandkåren kunde lämna platsen.

Skadorna äro betydande. Först och främst äro hela vindsvåningen och stora delar af taket ramponerade. Fru M. Dunér, som har en strykinrättning i fastigheten, hade å torkvinden en större tvätt upphängd, och denna blef helt och hållet lågornas rof.

Äfven de närmast vinden belägna våningarne ha lidit åtskilligt. Fastigheten äges af herrar A. Colvin, L. G. Larsson och Alfred Nilsson härstädes och försäkrad i Svea.

Hur elden uppkommit har ännu ej kunnat utrönas. En dam, som bodde i öfversta våningen, vaknade vid ett starkt sprakande af eld från vinden, och när hon sprang upp dit var hela torkvinden ett enda eldhaf. Hon alarmerade då ögonblickligen brandkåren. En icke otänkbar förklaring till eldens uppkomst kan möjligen sökas i det på vinden befintliga hissmaskineriet. Det hade under gårdagen varit i olag, och därför gissar man, att orsaken till eldsvådan kan ligga här.

Spårvagnstrafiken berördes ganska kännbart af eldsvådan, enär ledningarne måst läggas tvärs öfver Linnégatan. På båda sidor om det brinnande huset samlades en lång rad vagnar till och från Slottsskogen, och man hade till slut ej annat val än att låta vagnarna vända, hvilket förorsakade en ganska allvarlig rubbning af trafiken öfver hela staden. Något efter klockan 9 kunde dock trafiken åter fortgå normalt.

* * *

En mindre eldsvåda vid Timmermansgatan.

Midt under arbetet med släckningen vid Linnégatan kallades brandkåren till ännu en eldsvåda, som utbrutit i huset n:r 216 i Majornas första rote vid Timmermansgatan.

Dessbättre var det dock endast en trossbotten i undre våningen som brann. Med tillhjälp af en pyttsspruta lyckades man släcka elden, innan någon egentlig skada förorsakats.



GhmPK:444

*Linnégatan 9; Linnégatan 11
Sträckningsbild, Linnégatan norrut. Bilden tagen i höjd med Bergsgatan år 1902*